

Spillkråkan Verksamhetsberättelse 2012

Ordförande har ordet.....	2
Spillkråkans mål	3
Årsmöte den 19 april	3
Styrelsen, övrigt	3
Medlemmar	3
Jämställdhetsarbete	3
Samarbete med övriga kvinnliga nätverk.....	3
Utbildningsfrågor	4
Skogskurser- grundläggande skogsskötselkurs och röjningskurs	4
Informationsfrågor	4
Spillkråkan i media	4
Aktiviteter för medlemmarna.....	4
Skogsresa till Småland den 29 augusti- 2 september.....	4
Verksamhet i stammarna	5
<i>Mälardalsstammen/Stockholm</i>	5
Ekonomikväll den 16 februari.....	5
Fågelskådning med Gigi den 13 maj	5
Bidragsmöjligheter för skogsägare den 21 maj	5
Familjedag på Biologiska museet den 18 november.....	6
Julfest den 29 november.....	6
After Work under året.....	6
<i>Skånestammen</i>	6
After Work den 22 mars	6
Hur vi upptäcker skador på skogen den 26 april	6
Hybridlärk den 3 maj	6
Julfest den 29 november.....	6
<i>Örebrostammen</i>	6
Uppstartsmöte den 23 oktober.....	7
Skogskurs ”Beställa klimatanpassade skogsbrukstjänster den 1 december.....	7
<i>Östgötastammen</i>	7
Bravikens sågverk den 20 april.....	7
Fyrhjuling den 18 augusti	7
GPS den 22 november.....	7
Julfest den 4 december.....	7
<i>Norrlandsstammen</i>	7
Verksamhetsplan har antagits	7

Ordförande har ordet

Då var det dags att inte bara summera verksamheten i Spillkråkan för år 2012 utan också mitt ordförandeskap under sex år.

Jag slutar där jag började, med Gudrun. När jag tillträdde som ordförande hade stormen Gudrun härjat i min skog. Det var en tuff tid men där fick jag ett stort mentalt stöd av Spillkråkan som nätverk. Som skogsägare i Småland har jag en känsla av att man i övriga Sverige inte riktigt förstod vad som hände. Det tror jag nu alla deltagarna i Smålandsresan gör efter Nils Posses målände beskrivning.

Jag fick även tillfälle att visa min hembygd och födelsestad Växjö med alla fina träbyggnader, trä är framtidens material på alla sätt.

Nu är det dags för mig att tacka för dessa år och lämna över till nya krafter. Det har varit fantastiska år med massor av ny kunskap och nya intryck. Om jag skall välja ut några saker, vilket i sig är väldigt svårt, är det resan till Ammarnäs, där vi deltog i renskiljningen, samt resan till Estland som har etsat sig fast. Jag har växt upp med berättelserna om estniska flyktingar. Grannen på landet hade några boende hos sig under kriget. Det föll en liten tår när jag steg ned från planet i Tallin. En tår föll även när den estniska skogsägaren Leila Mikhelson avslutade sin berättelse om sitt skogsägande med mycket tänkvärda ord.

Ett av Spillkråkans ändamål är att bygga kvinnliga nätverk, både med andra skogliga nätverk i Sverige men även med skogsägare i våra grannländer där vi i vårt globala samhälle kanske kommer att göra skogsaffärer i framtiden.

Något som jag har känt under dessa år är att man tar Spillkråkan på allvar i Skogssverige. Det är vi kvinnliga skogsägare som är "på hugget" vid informationskvällar, det är vi kvinnor som vågar tänka i nya banor, vågar pröva alternativa metoder.

Men, just men, avspeglar det sig handling i Skogssverige?

Vi har nog alla olika erfarenheter/uppfattningar om detta. En sak tror jag nog vi alla är överens om; att Spillkråkan fortfarande verkligen behövs för ännu har vi inte nått våra mål med verksamheten. Det är en bit kvar men det är inte utan att jag ibland blir riktigt trött när man i samtal med olika företrädare för Skogssverige får höra hur duktiga kvinnliga skogsägare är, men avspeglar sig det när det gäller att tillvarata den skogliga kompetensen bland kvinnorna?

I år är det 15 år sedan Spillkråkan bildades. Det har hänt mycket under dessa år och Spillkråkan arbetar oförtrutet vidare med sina mål. Som alla andra organisationer måste Spillkråkan utvecklas och förnyas i takt med samtiden. Jag är fullt övertygad om att Spillkråkans framtida verksamhet kommer att leda till att den skogliga kompetensen som finns bland spillkråkorna och andra kvinnor som arbetar inom skogen inte går att blunda för. Det är bara att fortsätta och skaffa sig kunskap. Kunskap är makt.

Det jag vill framhålla av verksamheten under året är att vi har startat upp verksamhet i två nya stammar, Örebro-och Norrlandsstammen och fler stammar är på gång.

Nu tackar jag för mig och önskar den kommande styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet att utveckla Spillkråkan.

Som alltid vill jag avsluta med frågan -Tycker du som vi att vi har uppfyllt målen med föreningen? Oavsett vilket vill jag uppmana dig som medlem att kontakta någon i styrelsen eller att skicka ett mejl om du har några förslag eller andra synpunkter till info@spillkrakan.se eller på "Oss Spillkråkor emellan" på hemsidan eller på Spillkråkans facebook-sida. Det är du som medlem som för föreningen framåt. Vi i styrelsen har till uppgift att verka för dig som medlem.

Spillkråkans mål

Skogsnäringen är fortfarande långt ifrån jämställd, skogsskötseln behöver ständigt utveckla sitt miljöarbete och kvinnliga skogsägare är fortfarande i stort behov av nätverkande och kunskaper. Målen från 1998 är högst aktuella och lyder:

- att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
- att öka kunskap och medvetenhet om ekologiskt skogsbruk
- att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

Årsmöte den 19 april

Spillkråkans årsmöte hölls i Grillska huset, Gamla Stan med många deltagare. Redaktören för sajten viltmat.nu, Lena Runer, inledde med att berätta om sajten viltmat.nu. Den har tagits fram i ett projekt som har initierats av Jägarförbundet och som stöds av Jordbruksverket, som en del av satsningen "Matlandet Sverige". Lena gav oss idéer och tips från viltmatlagning, till hängning/mörning/frysning/tining mm. Vi fick även provsmaka från skogens skafferier.

Behöver det sägas att Annakarin Bergström genomförde årsmötesförhandlingarna på ett föredömligt sätt och hade vid sin sida den ständige sekreterare Carola Wigren som mycket noggrant dokumenterade årsmötet i skrift.

Till ordförande i styrelsen omvaldes Marie Emanuelsson.

Övriga styrelsemedlemmar är:

Christina Montelius - kassör och medlemsregister, kommunikationsgruppen samt info till nya medlemmar,

Kärstin Nilsson Björk - utbildningsfrågor

Anna-Lena Carlsson - redaktör för "Kråkröret"

Berith Wikström - hemsida, PR- och omvärldsbevakning, kommunikationsgruppen samt utbildningsfrågor

Marie Nylin Alexandersson - redaktör för "Kråkröret" och kommunikationsgruppen

Beverly-Ann Bjerke - PR- och omvärldsbevakning, kontaktperson för stammar och temagrupper

Kristina Hermelin - sekreterare, utbildningsfrågor

Monica Johansson - PR- och omvärldsbevakning, kontaktperson för temagrupper

Styrelsen, övrigt

Birgit Timner, Skånestammen och Katla Kindestam-Nilsson, Östgötastammen, har under året adjungerats till styrelsen.

Medlemmar

Föreningen hade under året ca 330 medlemmar. Antalet medlemmar har därmed ökat ytterligare under året – närmare bestämt med ca 60 personer.

Jämställdhetsarbete

Spillkråkan har under året varit representant för de gröna näringarna i Jämställdhetsrådet som är tillsatt av regeringen.

Samarbete med övriga kvinnliga nätverk

Dryaderna firade 15-årsjubileum i år. Det är en systerförening till Spillkråkan som bedriver sin verksamhet huvudsakligen i södra Halland och södra Småland.

Spillkråkan representerades av Marie Emanuelsson, Birgit Timner och Cecilia Nilsson. Ett 40-tal kvinnliga skogsägare fick en heldag i skogen med information om föryngring och ekonomi i framtiden; aska, gödsling och torvmarksskötsel, vintertemperaturens höjning-hur påverkas skogen; lärk och andra alternativa trädslag för framtiden. Dagen avslutades med middag på Hjortserys Konferens & Vildmark som drivs av en medlem i Dryaderna. Efter att ha genomgått kursen "Hållbart familjeskogsbruk" vid Linnéuniversitet bestämde hon sig för att det är skogen som gäller.

Utbildningsfrågor

Skogskurser- grundläggande skogsskötselkurs och röjningskurs

Tillsammans med skogsstyrelsen har Spillkråkan under våren 2012 genomfört en skogskurs i grundläggande skogsskötsel i Stockholm. Kursansvarig var skogskonsulent Dan Månsson. Kursen omfattade både lektioner på kvällstid och en heldag på Ladvik med praktisk genomgång.

Under hösten 2012 genomfördes en tvådagars röjningskurs ute på Ladvik, även den under ledning av Dan Månsson.

Spillkråkans stammar har stöttats ekonomiskt för att kunna genomföra utbildningar lokalt (se vidare under stammarnas aktiviteter).

Informationsfrågor

Under året har hemsidan www.spillkrakan.se genomgått en genomgripande förändring där stora delar av innehållet har bytts ut eller kompletterats med nytt material.

Kräkröret har fått en ny form och har publiceras per mejl och utkommit cirka 1 gång i månaden. Spillkråkan har vidare startat en sida på Facebook och en sida på den egna hemsidan där medlemmarna kan ha kontakt med varandra.

I syfte att nå ut till nya och större målgrupper har ett arbete med att förnya Spillkråkans logo och profil inletts under året.

Spillkråkan i media

Norrköpings Tidningar den 26 juni. Spillkråkan Gunilla Törnqvist-Hedström som berättade om att hon efter stormen Gudrun ersatte sin nedblåsta granskog med ädellöv samt om den hjälp och ekonomiska stöd hon har fått av Skogsstyrelsen i samband med detta.

ALT den 7 september. Reportage från Spillkråkans resa i Småland. I artikeln presenterades Spillkråkan och syftet med föreningen samt det bästa från temat Future Forest för resan.

Vi skogsägare nr 6: Spillkråkan Berith Wiström intervjuas om sitt skogsägande. Berith som arbetar på heltid med sin skog sedan två år tillbaka delade med sig av sina erfarenheter.

Skogsland den 28 december: Spillkråkan Margareta Moqvist, även känd som skogens Pippi Långstrump intervjuades om sitt arbete för jämställdhet i skogen, bland annat genom sitt projekt Skogskvinnas.

Aktiviteter för medlemmarna

Skogsresa till Småland den 29 augusti- 2 september

"Hur forma framtidens skogar" var årets tema på Spillkråkans skogsresa till Småland. Resan samlade Spillkråkor från hela landet.

Första stoppet på resan var gården Ulvåsa där ämnet för dagen var "Lövräden har en stor framtidspotential". Marja Gustafsson, skogsstyrelsen, Anders Ekstrand, Södra skogsägarnas

lövskogsexpert och Carl von Essen, ägare av Ulvåsa delgav oss sina motiveringar till varför, var och hur man skall satsa på lövskog. Skogsstyrelsen följer utvecklingen noga och ger också stöd till nyplantering där det passar.

Dag två var det SLUs tur att redovisa sin forskning "Future Forests- om hur framtidens skogar formas". Vi besökte Asa försökspark som drivs av SLU. Urban Nilsson, professor vid institutionen för skogsvetenskap vid SLU i Alnarp, docent Jonas Bergh, forskaren Carina Härlin och forskningsassistenten Kristina Wallertz redogjorde för olika projekt inom ämnet Future Forests både teoretiskt och praktiskt. Urban sa följande, något kontroversiellt. "Strunta i att röj och gallra, låt skogen stå orörd till slutavverkning". Det blev en livlig diskussion kring detta.

Om stormen Gudruns härjningar berättade Nils Posse under dag tre när vi besökte Bergkvara Gård. Stormen var i februari 2005 men det var först under sommar 2012 som allt arbete efter Gudruns härjningar var klara. Nils berättade även om gårdens historia och Växjö kommuns arbete med att bygga både flerfamiljshus och offentliga byggnader i trä. Hans Andrén informerade om Växjö kommuns vision för framtida byggnation i trä och Peter Rydell guidade oss runt bland befintlig byggnation i trä i Växjö. Dagen avslutade med hyttsill i glasbruket Bergdala.

Att våra björkar kan användas till blustyg och mycket annat berättade forskningschefen vid Södra skogsägarna Camilla Rööst under dag fyra. Därefter åkte vi ut till skogsskötselchefen vid Södra skogsägarna Göran Öhlanders gård som han äger tillsammans med sin hustru Kristina. Där var det dags för en mycket intressant och omfattande skogsexkursion. Det behöver kanske inte berättas att Göran inte håller med Urban Nilsson om hans nollskötseltes.

Sista dagen gick i kulturens tecken när vi besökte Elin Wägners Lilla Björka och "huvudstaden" i Möbelriket- Lammhult. Möbelrikets "kulturminister" Birgitta Hansson berättade om Möbelrikets visioner och avslutade med en guidning i Designcentrum i Lammhult.

En utförlig rapport från resan togs fram i samarbete mellan flera av deltagarna med Annakarin Bergström som spindeln i nätet.

Verksamhet i stammarna

Mälardalsstammen/Stockholm

Ekonomikväll den 16 februari

Johan Freij och Per Skargren från Danske Bank samtalande med ett 40-tal Spillkråkor om hur det rådande ekonomiska läget påverkar vår skog. Rubriken kring samtalet var skall vi köpa, sälja eller sitta still i båten? Det var många intressanta vinklingar på ett framtida skogsägarande.

Fågelskådning med Gigi den 13 maj

En solig söndag i maj samlades ca 15 Spillkråkor vid Svartsjö slott. Gigi Sahlstrand, grundare av Rapphönan, ett nationellt nätverk för kvinnor som skådar fåglar tog med oss på en morgonskådning på markerna runt slottet. Där fick vi lära oss hur man känner igen olika fågelarter.

Bidragsmöjligheter för skogsägare den 21 maj

En vårkväll i maj samlades ett fyrtiotal spillkråkor för att lära sig mer om vilka bidrag och möjligheter som finns för oss skogsföretagare. Cecilia Ankarstig projektledare på

Tillväxtverket, lantbrukskonsulent Lars Carlsson från Länsstyrelsen i Stockholms län och Staffan Dackman biträdande distriktschef på Skogsstyrelsen gav oss en suverän insyn i vilka olika slags bidrag man kan söka och vilka typer av aktiviteter det gäller. Och vi fick också klart för oss att det finns många hundra miljoner och mer tillgängligt för svenska skogsföretagare med idéer.

Familjedag på Biologiska museet den 18 november.

Spillkråkan anordnade en guidad visning på Biologiska museet för Spillkråkornas familjer och vänner. Deltagarna var i alla åldrar och var mycket uppskattat.

Julfest den 29 november

Spillkråkans julfest hölls på fartyget Mälardrottningen vid Riddarholmen. I samband med glögg och mingel berättade Kärstin Nilsson-Björk fartygets spännande historia innan det angjorde kajplatsen vid Riddarholmen och blev restaurang.

After Work under året

Förra årets succé, after work på Grand hotell, Stockholm har fortsatt. Första torsdagen i månaden har Spillkråkor träffats. Det är bara att komma dit och träffa andra Spillkråkor under otvungna former. Ingen föranmälan behövs och deltagarna bestämmer ämnet för kvällen.

Skånestammen

After Work den 22 mars

Årets första möte; ett after work mingel på Grand Hotel i Lund. Efter en regnig och blåsig vinter i Skåne blickade vi engagerat mot den skogliga framtiden under ett par trivsamma timmar.

Hur vi upptäcker skador på skogen den 26 april

"Hur upptäcker vi skador på skogen av både stora och små djur?" Skogskonsulent Elisabeth Arvidsson på Skogsstyrelsen guidade oss i Region Skånes skog intill Fulltofta Naturcentrum. Vi tittade handgripligen på olika skador, som vi sedan själva skall vara mer uppmärksamma på i våra egna skogar.

Hybridlärk den 3 maj

Spillkråkan bjöds in bland andra till en skogskväll av Hushållningssällskapet Skogsförvaltning Syd på temat "Hybridlärk – från planta till plank". Vi tittade på allt från 8 - åriga plantor till 40-åriga lärkträd. Diskuterade betesskador, antal stammar per hektar, stamkvistning, avsättning mm. God uppslutning av medlemmarna.

Julfest den 29 november

Året avslutades med vår traditionella julfest i caféet på Fulltofta Naturcentrum; en ombyggd lada med miljövänlig drift och spännande arkitektur i hjärtat av Skåne. Glögg, en liten buffé och fingerfärdigt arbete med pyntegrönt erbjöds. Cecilia Nilsson stod för introduktion och material. På agendan stod också det kommande årets aktiviteter "Utvecklingsidéer för gården".

Örebrostammen

Hösten 2012 startade Marianne Björklund och Ingegärd Wedendal en lokal stam till Spillkråkan i Örebro län. Namnet blev Örebrostammen.

Uppstartsmöte den 23 oktober

Dags för första träffen för Örebrostammen. Åtta intresserade Skogskvinnor träffades hemma hos Marianne Björklund i Örebro. Under trivsamma former gavs information om vad Spillkråkan vill, dess historia och exempel på aktiviteter genom åren. Kvällen avslutades med livliga diskussioner om förslag på kommande aktiviteter.

Skogskurs "Beställa klimatanpassade skogsbrukstjänster den 1 december

Skogskurs i samarbete med Skogsstyrelsen i Lindesberg. Rubriken var "Beställa klimatanpassade skogsbrukstjänster".

Kursen avsåg att ge ökade kunskaper om klimatförändringarnas betydelse och öka medvetenheten om behovet av ett långsiktigt perspektiv i alla beslut som rör den egna skogen.

Kursen gav också skogsägaren kunskaper om hur man omsätter egna mål i praktiken, vid beställning av skogliga tjänster.

Vi var elva Spillkråkor från Örebrostammen som träffades på Stensta gård, hos Ingegärd Wedendal. Kursledare var Monica Pettersson från Skogsstyrelsen i Lindesberg.

Östgötastammen

Bravikens sågverk den 20 april

Spillkråkorna besökte Skandinavians största och modernaste sågverk. Deltog gjorde också flera Spillkråkor från Stockholm. Vi fick först information om uppbyggnaden av sågverket och sedan blev det en fantastisk rundvandring på sågverket som sedan avslutades med lunch på Bravikens pappersbruk.

Fyrhjuling den 18 augusti

På Braxstad gård fick 7 glada spillkråkor lära sig mer om hur man kör och bör köra fyrhjuling. Dag Abelson har utbildat förare under 25 år.

GPS den 22 november

13 spillkråkor fick mer kunskap om hur en GPS fungerar och hur man kan använda den i skogen. Mattias Sparf på Skogsstyrelsen i Linköping var kursledare.

Julfest den 4 december

Året avslutades på Frimurarhotellet i Linköping, där vi först fick en historisk tillbakablick över Skogsällskapetets 100 åriga historia. Sedan blev det fokus på generationsfrågor. Kvällen avslutades med julbord.

Norrlandsstammen

Alla Spillkråkor med skog i Norrland har samlats i en särskild mejllista och kontaktats av Beverly Ann Bjerke, stamansvarig med skog i Västerbotten och Berith Wikström, Spillkråka med skog i samma län.

Verksamhetsplan har antagits

Stora geografiska avstånd försvårar för regionens Spillkråkor att träffas. En verksamhetsplan bestående av medlemmarnas aktiva deltagande i att delge varandra viktig information beträffande skoglig utveckling i länet har antagits och Kerstin Grahnén har trätt in som stamansvarig tillsammans med Beverly Ann Bjerke.